

Wat Miraj-un-Nabi betekent voor moslims

Introductie:

Elk jaar op de 27e dag van Rajab (de 7e maand van de islamitische maankalender) komen de meeste moslims over de hele wereld samen in hun religieuze centra om speciale bijeenkomsten te houden ter ere van het evenement van Miraj¹-un-Nabi. Dit evenement wordt mogelijk niet goed begrepen door niet-moslimgemeenschappen. Miraj-un-Nabi² is namelijk de verjaardag van de visionaire reis³ van Profeet Mohammed (vz mh), waarmee hij de banden tussen hemzelf en de 124.000⁴ voorgaande profeten verstevigde. Deze profeten hadden noch de Heilige Koran gelezen, noch waren zij bekend met het praktiseren van de islam, die beide de ultieme filosofieën zijn in hun respectievelijke toepassingen⁵. Dit vond plaats in het jaar 621 na Christus.

Discussie: Wat legt de Heilige Koran uit over de Miraj-un-Nabi?

- 1) Verschillende moslimsecten⁶ beschrijven het evenement en de betekenis ervan voor de mensheid op verschillende manieren: sommige secten geloven dat het evenement de daadwerkelijke fysieke opstijging van Profeet Mohammed (vz mh) van de aarde naar de hemel was. Zij beweren dat hij lichamelijk betrokken was bij verschillende sessies van spirituele versterking en persoonlijke interviews met verschillende eerdere profeten⁷. Nadat hij een gebedssessie had geleid voor een gemeenschap van die vorige profeten, daalde hij daadwerkelijk fysiek af naar de aarde, maar gebruikte daarbij de omgekeerde route van zijn Opstijging.
- 2) Ander moslimsecten zien hetzelfde evenement anders: zij interpreteren de Miraj-un-Nabi gebeurtenis op basis van de geldige natuurwetten. Dit verwijst naar de mate waarin fysieke beweging en overleving van een mens mogelijk zijn zonder toegang tot essentiële hulpbronnen en buiten de atmosfeer van de Aarde. Deze andere groepen benadrukken ook dat Profeet Mohammed (vz mh) vooral menselijk was. Profeet Mohammed (vz mh) zag zichzelf tijdens de Kashf als iemand die een spirituele reis maakte door alle afleveringen⁸ en betrokken was bij verschillende sessies van spirituele versterking. Hij zag tijdens zijn Kashf dat hij na het leiden van een gebedssessie voor een gemeenschap van geesten van eerdere profeten, nog steeds in de Kashf was en dat hij terugkwam naar de aarde, maar met behulp van de omgekeerde route van zijn Opstijging, terwijl hij nog steeds in de Kashf was.
- 3) Sommige gebeurtenissen die in verschillende Hadiths zijn opgenomen voor, tijdens en na het evenement van Miraj-un-Nabi, vereisen zowel logische als uitgebreide vermelding. Hieronder zijn ze samengevat.
- 4) De ervaring van Profeet Muhammad (vz mh) wordt geloofd als zijnde volledig spiritueel, waargenomen door zijn innerlijke visie of Kashf, zonder fysiek te bewegen vanuit zijn bed in Mekka. Sommigen vinden dit concept moeilijk te begrijpen, maar het is belangrijk om te onthouden dat de Profeet een mens was zoals elk ander, ontworpen door de natuur om te overleven en te gedijen onder de natuurlijke omstandigheden van de aarde. Deze omstandigheden omvatten de aanwezigheid van atmosferische lucht, de kracht van de zwaartekracht, toegang tot voedsel en water, en blootstelling aan omgevingstemperatuur en atmosferische druk⁹. Het getuigt van de diepgaande spirituele verbinding van de Profeet dat hij in staat was om zo'n ervaring te hebben zonder zijn fysieke welzijn in gevaar te brengen. Er is een aanzienlijk verschil tussen de fysieke beweging van het menselijk lichaam naar de ruimte en een visionaire reis waarbij de persoon fysiek op aarde blijft en de reis ervaart via Kashf. Kashf¹⁰ is het vermogen van de menselijke geest om gebeurtenissen waar te nemen en te getuigen, inclusief locaties die onder normale omstandigheden niet bereikt kunnen worden. Het evenement van de reis van de Profeet Muhammad in Kashf wordt beschreven in

verschillende Hadith, die zorgvuldig begrip vereisen. Volgens sommige Hadith ging de Profeet slapen in zijn bed en werd hij wakker gemaakt¹¹ tijdens de uren tussen Tahajjud en Fajr gebeden¹². Deze nachtelijke reis in de Kashf staat bekend als Israa. De Heilige Qur'an beschrijft het evenement van de Kashf met beknopte taal en benadrukt de betekenis ervan: HK 17:1 "Glorie aan Hem, Die Zijn dienaar in de nacht van de Heilige Moskee naar de Afgelegen Moskee¹³ droeg, waarvan Wij de omgeving zegenden, zodat Wij hem Onze tekenen zouden kunnen tonen! Waarlijk is Hij de Horende, de Ziende.

- 5) Israa is het Arabische woord voor de nachtreis van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina en vervolgens naar Jeruzalem¹⁴, specifiek naar de locatie van de Al-Aqsa moskee. Volgens sommige Hadith-geleerden¹⁵ vond deze Kashf plaats in de nacht van de 27e van Rajab in 621 na Christus, slechts een jaar voordat de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) migreerde (Hijri) van Mekka naar Medina¹⁶.
- 6) Er zijn verschillende verhalen in sommige Hadiths die beschrijven hoe Aartsengel Gabriël de borst van Profeet Muhammad (vrede zij met hem) opende, zijn vitale organen waste en zuiverde met water dat hij uit een gouden kan haalde van de Zamzam bron. Dit evenement wordt beschouwd als een Kashf en heeft niet fysiek plaatsgevonden. Het is belangrijk op te merken dat Almachtige God de wetten van de natuur niet schendt. De betekenis van dit evenement is dat Profeet Muhammad (vrede zij met hem) op de hoogste graad werd gezuiverd als de laatste profeet. In zijn Kashf zag hij dat hij perfect was gezuiverd voordat hij aan zijn visioenreis begon. Het is het vermelden waard dat Profeet Muhammad (vrede zij met hem) deze activiteiten zag in zijn Kashf terwijl hij in zijn bed lag, in zijn eigen huis op aarde. Het is onbegrijpelijk voor iemand om zich voor te stellen dat Almachtige God de wetten van de natuur zou overtreden met betrekking tot het reizen van het menselijk lichaam over lange afstanden op aarde en projectie in de ruimte voorbij de Karman-lijn zonder de juiste wetenschappelijke en ondersteunende middelen.
- 7) Er is echter tastbaar bewijs van het evenement van Miraj-un-Nabi.
- 8) In tegenstelling daarmee rapporteerde en getuigde A'isha (ra), de vrouw van de Profeet Mohammed (vz mh), dat toen hij wakker werd voor de Fajr-gebeden, zijn beddengoed droog en nog warm was alsof hij de hele nacht daar had geslapen. Zijn beddengoed was niet bebloed van een operatie, zoals sommige mensen beweerden, noch was het nat van water uit de Zamzam put!
- 9) Een van de belangrijkste aspecten van de Miraj-un-Nabi, zoals beschreven in sommige Hadiths, is dat Profeet Mohammed (vz mh) zijn eigen reis heeft gezien terwijl hij op de buraq¹⁷ reed naast Aartsengel Gabriel. De reis werd achtereenvolgens beschreven als: van Mekka naar Medina¹⁸, van Medina naar Jeruzalem en ten slotte van Jeruzalem naar de Hemel, waarbij hij opsteeg door de zes niveaus van de Hemel. Bij elke stop herinnerde Aartsengel Gabriel Profeet Mohammed (vz mh) eraan om twee rakats-gebed te verrichten, beginnend in Medina, vervolgens Jeruzalem en op elk niveau van de Hemel. Bij het bereiken van het zesde niveau informeerde Aartsengel Gabriel Profeet Mohammed (vz mh) dat hij alleen verder moest gaan naar het zevende niveau, bekend als Sidrat-ul-Munteha, wat de hoogste glorie vertegenwoordigt. Aartsengel Gabriel stapte af van de buraq, omdat hij niet gemachtigd was om voorbij het zesde niveau te gaan. Dit zevende niveau (hoogste glorie) heet Sidrat-ul-Munteha. De Hadith onthullen ook dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) tijdens de Miraj-un-Nabi glimpen kreeg van zowel de Hemel als de Hel. Op deze reis naar het zevende niveau kreeg de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de opdracht om vijf keer per dag te bidden, wat later deel zou uitmaken van de Heilige Qur'an. Bovendien trad de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) op als de Imam en werden alle 124.000

geordende Profeten uit het verleden retrospectief opgenomen in de Islam tijdens dit buitengewone evenement op het hoogste niveau van Sidrat-ul-Munteha.

- 10) Dit impliceert ook dat de islam tot grote hoogten zou groeien; wat de islam tot op heden al heeft gedaan. De reis naar en van de genoemde plaatsen op de snelle buraq gaf aan dat de islam ook wereldwijd snel zou verspreiden. Dit is tot op heden bewezen juist te zijn.
- 11) Het is belangrijk om op te merken dat alle profeten die afstamden van de tweede zoon van Profeet Abraham (as), Isaak, Israëlitische profeten waren en dat hun profetische afstamming eindigde met Profeet Jezus Christus (as). Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was daarentegen niet alleen de laatste (zegel) van alle profeten, maar ook de enige profeet die afstamde van de afstamming van Profeet Abraham's (as) eerste zoon, Ismaël.
- 12) Er is een grote "kloof" tussen de twee stammen van profeten, aangezien de vorige profeten geen toegang hadden tot de Heilige Qur'an, de fundamente van de islam, of de mogelijkheid om de islam te praktiseren. Dit komt doordat de Heilige Qur'an alleen aan Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geopenbaard, wat getuigt van de verklaring van de islam als religie. Het is belangrijk op te merken dat er sinds de schepping van de mensheid vele andere profeten naar diverse gemeenschappen over de hele wereld werden gestuurd die noch van Hebreeuwse noch van Israëlitische afkomst waren. Zo waren er profeten die naar gemeenschappen in Afrika, Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en vele andere werden gestuurd. Deze gemeenschappelijke profeten werden opgenomen in de verzameling van 124.000 profeten.
- 13) Miraj-un-Nabi dient dus als een brug om die kloof te overbruggen, met een gemeenschappelijk leiderschap onder een Imam die de gebeden leidde en voordroeg, terwijl de rest van de gemeente in stilte luisterde en volgde, maar met collectieve uitingen van "Ameen" op geschikte momenten van de afsluiting van verzen gedurende het gebed. Dit verenigde de gemeente van zielen met de Imam. Objectief waren alle voorgaande profeten nu spiritueel verenigd met hun Imam in de islam, die Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was.
- 14) Verschillende Hadiths getuigen dat Profeet Mohammed (vzmh) fysiek in zijn bed bleef liggen en dat de plek waar hij lag warm en droog was, zoals bevestigd door zijn vrouw¹⁹. Dit duidt erop dat Profeet Mohammed (vzmh) zijn bed op aarde niet heeft verlaten, maar dat zijn reis naar de Hemel een visionaire ervaring was die bekendstaat als Kashf. Hij begon aan deze spirituele reis onder begeleiding van Aartsengel Gabriël en doorliep de eerste zes stadia²⁰, en het laatste stadium alleen. Tijdens het laatste stadium van zijn reis had Profeet Mohammed (vzmh) een spirituele ontmoeting met eerdere profeten en leidde vervolgens een gebed van twee raka'ats, reciterend uit de Heilige Koran²¹. De eerdere Israëlitische profeten stonden achter hem in rijen en door op gepaste tijden "Ameen" te zeggen, werden ze gezegend als moslims. Hun acceptatie van de gebedsverzen uit de Heilige Koran en de leiding van Profeet Mohammed (vzmh) als de Imam was een getuigenis van een onherroepelijk verzegeld evenement.
- 15) De spirituele reis die Profeet Mohammed (vzmh) heeft afgelegd, dient als voorbeeld voor alle menselijke zielen na de dood. Alle zielen zullen soortgelijke stadia doorlopen voordat ze zich definitief verzamelen voor de Almachtige God op de Dag des Oordeels. Dit wordt ondersteund door een vers uit de Heilige Koran: HK 17:60 "En toen Wij tegen jou zeiden: Waarlijk omringt jouw Heer de mensen. En het visioen dat Wij jou toonden maakten Wij slechts als een beproeving voor de mensen, zoals ook de in de Qoer-ān vervloekte boom Koran²². En Wij waarschuwen hen, maar het draagt slechts bij aan hun enorme onmatigheid." De Heilige Koran vermeldt ook de "vervloekte boom".

- 16) De term "vervloekte boom" verwijst naar alle kwaadaardige naties en individuen die de voorgeschreven strafmaatregelen van de Almachtige God zullen ontvangen, afhankelijk van hun register²³ van misdaden.
- 17) De gebeurtenissen hierboven dragen bij aan de geloofwaardigheid van de verzegeling en eindigheid van het profetendom. Alle eerdere Israëlitische profeten zijn uitgesloten van terugkeren en het overtreffen van de Profeet Mohammed (vzmh), en er zal geen nieuwe profeet na hem komen, zoals vermeld in HK 33:40: "Moehammad (s.a.w.) is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allāh en het Zegel van de profeten. En Allāh is immer de Weter van alle dingen.
- 18) De gebeurtenis van Miraj-un-Nabi brengt de boodschap over dat de Heilige Qur'an de laatste openbaring is aan de mensheid. Vanaf dit moment is elke claim van een nieuwe profeet of nieuwe geschriften goddelijk nietig en ongeldig.
- 19) Na zijn reis bereikte Profeet Muhammad (vrede zij met hem) de zevende hemel en zag hij een verre doornboom²⁴ met zijn takken horizontaal parallel aan de grond. De symboliek van de doornboom vertegenwoordigt de islam als een beschermende en inclusieve religie, waar geen dwang in religie²⁵ is en mensen niet gedwongen moeten worden om moslim te worden. Zoals bij alle bomen symboliseert de centrale stam van de doornboom de stevigheid van de islam en het principe van één God als de Almachtige. De talrijke takken van de doornboom symboliseren de rijkdom en diversiteit van de islam²⁶. De daden die in dit aardse leven worden verricht, bepalen het lot van alle zielen, en de Heilige Qur'an biedt ruime richtlijnen om goed van kwaad te onderscheiden.
- 20) Wat werkelijk van belang is, zijn de subtiele en nauwkeurige interpretaties van de verschillende Hadith-verhalen. Sommige mensen beweren dat Profeet Muhammad (vrede zij met hem) de Almachtige God ontmoette en met Hem sprak. Het moet echter worden opgemerkt dat de Almachtige God de opperste spirituele wezen is, zonder materiële menselijke stembanden, en dus was er geen fysieke communicatie met Hem. In plaats daarvan geeft de Almachtige God Zijn boodschappen rechtstreeks door aan de geest van een Profeet.
- 21) Dus de beweringen van deze mensen kunnen niet kloppen. Wat Profeet Mohammed (vzmh) bedoelde, was dat hij "de Oppermachtige aanwezigheid van God voelde" alsof God "Zijn handen" op zijn schouders had gelegd. God is een oppermachtige spirituele kracht die niet is samengesteld uit enige identificeerbare fysieke massa. Omdat menselijke ogen alleen zijn ontworpen om fysieke dingen te zien, kunnen ze God niet zien. Van de 124.000 eerdere profeten heeft geen van hen ooit God gezien. Dit blijkt uit de Heilige Koran, waar Profeet Mozes (vzmh) vroeg om God te zien, maar het antwoord en de reactie die hij kreeg, bewees buiten redelijke twijfel dat de absolute suprematie van de eeuwig bestaande aard van God niet fysiek waarneembaar is met menselijke ogen. Dit aspect wordt ook besproken in zowel de Bijbel²⁷ als de Heilige Koran²⁸.
- 22) Het materiële bewijs dat menselijke ogen de Almachtige God niet kunnen zien, is te vinden in de Heilige Qur'an in vers 7:143 "En toen Mozes kwam op de door Ons toegekende tijd en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: Mijn Heer, vertoon (Uzelf) aan mij zodat ik U mag aanschouwen. Hij zei: Jij kunt Mij niet zien; maar kijk naar de berg; als deze vast op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij aanschouwen. En toen zijn Heer Zijn glorie openbaarde aan de berg deed Hij deze ineens instorten, en Mozes viel in onmacht neer. Daarna, toen hij bijkwam, zei hij: Glorie aan U! Ik wend mij tot U, en ik ben de eerste van de gelovigen."
- 23) Volgens de Heilige Qur'an is het de verantwoordelijkheid van alle moslims om hun medemoslims te begeleiden en ondersteunen met correct advies. Vers HQ3:104 vermeldt dat er leiding moet worden gegeven aan degenen die het nodig hebben. "En in jullie midden

moet er een groep zijn die uitnodigt tot het goede, het juiste beveelt en het foute verbiedt. En dit zijn degenen die succesvol zijn.”

De conclusies over Miraj-un-Nabi vanuit de Heilige Qur'an:

- a)** In de islam zijn er slechts twee hoofdstromingen. De 72 verdeeldheden onder hen verschillen alleen in hun meningen en principes.
- b)** Sommigen geloven dat Profeet Mohammed (vz mh) tijdens de Miraj in zijn fysieke menselijke vorm is opgestegen. Dit is echter niet het geval volgens HQ17:1.
- c)** Anderen beweren dat Profeet Mohammed (vz mh) fysiek in bed in Mekka bleef, maar tijdens waakzaamheid een participatieve spirituele visie had, bekend als een Kashf. Dit wordt ondersteund door HQ17:60.
- d)** De Heilige Qur'an en de religie van de islam werden beiden geopenbaard aan Profeet Mohammed (vz mh) als de Laatste en Definitieve Booschapper. Het unieke evenement van Miraj-un-Nabi overbrugde de kloof tussen de 124.000 gemeenschappelijke profeten uit het verleden en Profeet Mohammed (vz mh) als de Laatste Profeet voor de wereld.
- e)** Alle gemeenschappelijke profeten uit het verleden zijn nu retrospectief ondergebracht onder het gemeenschappelijke dak van de islam.

-Einde van document -

Jalal Ud Dean

Voetnoten

1 Miraj is een Arabisch woord dat betekent omhoog kunnen reiken, zoals een ladder.

2 De hemelvaart van de profeet Mohammed (vzmh) wordt vermeld in Hadith Sahih Bukhari 63:42. De essentie hiervan

Miraj-un-Nabi is een profetie voor de ultieme triomf van de islam, rekening houdend met de moeilijkste omstandigheden die de islam omgaven, vooral rond 621AD-632AD.

3 Deze visionaire reis was geen gewone droom, die bijna alle mensen ervaren terwijl ze gezond zijn in slaap. Er is een Arabische uitdrukking "Kashf" die de eigenaardigheid van deze visionaire reis beschrijft. In de Kashf is een persoon die dit ervaart in een staat van waakzaamheid en registreert in de geest de details van wat er in de Kashf gebeurde. Deze ervaring is vastgelegd in de Heilige Koran op HQ17:60 "En toen Wij tegen jou zeiden: Voorwaar, jouw Heer omvat mensen. En Wij maakten de visie waarvan Wij u slechts een beproeving voor mensen lieten zien, evenals de boom die in de Koran wordt vervloekt. En Wij waarschuwen hen, maar het draagt alleen maar bij aan hun grote ongeordendheid." Volgens Hadith Sahih Bukhari 59:6, Profeet Mohammed (vzmh) beschreef zijn ervaring van de Hemelvaart als "een toestand tussen slapen en waken". Dit vers HQ17:60 wordt later in dit hoofdartikel uitgebreid.

4 Van de namen van de profeet Adam tot de profeet Mohammed (vzmh), in totaal werden 124.000 profeten (Nabi) verordend door goddelijke openbaringen, maar rechtstreeks aan hen geleverd door aartsengel Gabriël, zowel spiritueel als spiritueel gecontracteerd. Van de 124.000 profeten zijn er slechts 313 gewijde boodschappers (Rasul). Van de 313 boodschappers, slechts 25 zijn bij naam genoemd als casestudy's in de Heilige Koran. Let op: dat elke Messenger (Rasul) is ook een Profeet, maar niet iedere Profeet (Nabi) is een Boodschapper. Al deze 124.000 profeten waren gewone mensen die voedsel moesten eten, water moesten drinken, lucht moesten inademen en atmosferische druk nodig hadden om in leven te blijven. Het cijfer van 124.000 profeten wordt geciteerd in hadith nr. 21257 van Musnad Ahmad ibn Hanbal. Profeet Mohammed (vzmh) was de laatste en laatste profeet en na zijn dood in 632 na Christus werd dat afgesloten alle profeten van welke aard dan ook zijn aangesteld door Goddelijke openbaringen om de mensheid te dienen Aarde. Dit staat in de Heilige Koran op HQ33:40 "Mohammed is niet de vader van een van uw mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en het Zegel der profeten. En Allah is de Alwetende van alle dingen."

Zegel betekent in deze context het volledig afsluiten van de komst van welke profeet dan ook: geen nieuws profeet en geen enkele van de afgelopen 124.000 profeten zal terugkeren.

5 De Heilige Koran is het laatste geopenbaarde geschrift. De islam is de laatste geopenbaarde religie. profeet Mohammed (vzmh) bracht de laatste Shariya over en leverde hem af.

6 In de islam zijn er in hoofdzaak twee sekten: zij zijn soennieten (in meerderheid) en sjiieten. Het totale aantal van de volgelingendivisies onder hen zijn 72. Soennieten hebben 60 divisies en sjiieten hebben 12 divisies.

7 Sommige van de namen van de Profeten die in de Hadith worden gegeven (geselecteerd uit 124.000) zijn achtereenvolgens als volgt:

De profeten uit het verleden waren Adam, Henoah, Noach, Eber, Saleh, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Jozef, Job, Dhul'kifil, Jethro, Mozes, Aaron, David, Salomo, Jona, Elia, Elisa, Zacharia, John, Jezus en natuurlijk voor moslims, tot slot de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hen allen). Deze namen zijn dezelfde namen als genoemd in de teksten in de Heilige Koran.

8 Er zijn verschillende gebeurtenissen die de afleveringen maken: in een notendop, deze omvatten een spirituele reis naar Medina, een spirituele reis naar Jeruzalem en een spirituele reis naar zeven stadia van de hemel, spirituele ontmoeting met de geesten van overleden profeten uit het verleden, een visie krijgen van de toekomst voor volgende 11 jaar (621AD-632AD) en dan spiritueel terug te keren naar de aarde, gebruikmakend van dezelfde route in omgekeerde volgorde. Dit voltooide de Kashf.

9 Wanneer astronauten naar de ruimte reizen, moeten ze volledig zijn uitgerust met alle basisbehoeften die de menselijke persoon nodig heeft om te kunnen overleven van de menselijke persoon in leven, helemaal terug naar Aarde. Volgens NASA kan geen mens overleven boven de Karman-lijn (100 km of 62 mijl boven zeeniveau), zonder de hulp van kunstmatige ondersteuningssystemen van een ruimtepak onder druk, een ademhalingsstelsel dat lucht op aarde repliceert, lichaamstemperatuur, voedsel en water. De temperatuur boven de Karman-lijn varieert van min 270 graden C (minus 454 graden F). Profeet Mohammed (vzmh) was een gewoon mens (een Rasul), aangezien alle andere mensen op aarde bepaalde essentiële dingen nodig hebben om te overleven.

10 Kashf is geen droom. Kashf is waakzaamheid waarbij de persoon daadwerkelijk gebeurtenissen ziet met de specifieke gezegende hulp van de Almachtige God. Droom is wanneer de persoon volledig slaapt maar niets ziet.

11 Hij werd doelbewust gewekt door Aartsengel Gabriël en hem werd onmiddellijk de Kashf getoond.

12 De kloof tussen Tahajjud-gebeden en Fajr-gebeden is slechts een kwestie van een paar uur en voldoende voor een uitgebreide, compacte visionaire reis, in plaats van een echte lichamelijke fysieke reis door de ruimte.

13 Dit was van de moskeeregio Al-Haram in Mekka tot de moskee Al-Aqsa in Jeruzalem.

14 Het was belangrijk voor de profeet Mohammed (vzmh) om Jeruzalem te bezoeken, aangezien Jeruzalem echt het spirituele was centrum van de joden. Dat is het nog steeds. Dit was om gemeenschappen van Mekka te overbruggen naar gemeenschappen van Jeruzalem, wat echt een afspiegeling is van het overbruggen van de twee heersende voorouders van de profeet Ismaël en de profeet Isaac, beiden waren zonen van de profeet Abraham - de vader van de mensheid.

15 Er zijn wisselende overleveringen van die van Anas ibn Malik, Malik ibn Sa'sa'ah, Abu Dharr al-Ghifari en Abu Hurayrah. Enkele andere details zijn overgeleverd door 'Umar, 'Ali, 'Abd Allah ibn Mas'ud, 'Abd Allah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri en Hudhayfah ibn al-Yaman, onder andere metgezellen van de profeet Mohammed (vzmh). Er zijn zoveel andere, niet zo gebruikelijke Hadith, die net zo veel complexe letterlijke details geven, die nergens anders gevonden worden, en men kan zich verwonderen over het onderscheid tussen feitelijke en ingebeelde verzinsels door die schrijvers. Van de zes Sahih Hadith-collecties die er vandaag zijn, was de eerste die werd geschreven die van Bukhari, die werd geboren in het jaar 870 na Christus, wat 238 jaar na de dood van de profeet Mohammed (vzmh) is. Bukhari was zeer oud toen hij begon met het schrijven van de Hadith. De auteurs van de andere zes hadith-verzamelingen, zoals Muslim en Abu Dawood, zijn allemaal geboren na Bukhari. Er zijn zoveel andere Hadith geschreven, zelfs na de dood van de vier kaliefen van de islam.

16 De migratie van Mekka naar Medina vond plaats in 622 n.Chr. De profeet Mohammed (vzmh) bleef daar tien jaar en keerde in 632 na Christus terug naar Mekka als zijn afscheidsbedevaart (hadj). Hij stierf in 632 na Christus.

17 De boeraq is een denkbeeldig dier, door de profeet Mohammed (vzmh) beschreven als groter dan een ezel maar kleiner dan een muilezel. Er was in die tijd geen vliegtuig of ruimtevaart per raket en daarom stond de boeraq symbool voor superieur snel reizen en dat was niet gebonden aan fysieke beperkingen.

18 Dit was een waarschuwing van de profeet Mohammed (vzmh) voor de migratie in het volgende jaar als het begin van Hijri. Profeet Mohammed (vzmh) had 10 jaar doorgebracht in Medina 622AD-632AD en

waar hij openbaringen had ontvangen van 27 hoofdstukken van de Heilige Koran na de Miraj-un-Nabi. De overige 86 hoofdstukken van de Heilige Koran werden in Mekka geopenbaard. De laatste en laatste openbaring was hoofdstuk 110 in Mekka (voltooiing van 87 hoofdstukken), na zijn afscheidsbedevaart (hadj) in 632 na Christus.

19 Ze was A'isha (ra) de vrouw van de profeet Mohammed (vzmh) en als de dochter van Abu Bakr Siddique.

20 De Heilige Koran stelt dat er zeven hemelen zijn in HQ2:29 "Hij is het die voor jullie alles heeft geschapen wat op aarde is. En Hij richtte Zich naar de hemel, dus maakte Hij ze tot zeven hemelen; en Hij is de Kenner van alle dingen."

21 De tot nu toe ontvangen openbaringen waren slechts tot het jaar 621 n. De profeet Mohammed (vzmh) stierf in 632 na Christus.

22 De vervloekte boom verwijst naar de boom van Zaqqum als voedsel voor zondaars, die vijanden van de islam waren. Dit wordt uitgewerkt in de Heilige Koran op HQ44:43-46 "Zeker, de boom van Zaqqūm is het voedsel van de zondaars, zoals gesmolten koper; het kookt in (hun) buiken als kokend water."

23 De Heilige Koran vermeldt de volledige registratie van alle goede daden voor beloningen in respectievelijk HQ69:18-24 en zonden en kwade wandaden in HQ69:25-37. Voor aanvang van de proefhoorfase moet elke ziel zal worden gegeven om de lijst met eigen zonden en wandaden in de linkerhand te lezen en alle daden en bevredigingen in de rechterhand. Na de voltooiing van de fase van het oordeel, zullen zondaars eerst worden gestraft voordat ze zich terugtrekken uit de straf van de hel en vervolgens worden overgebracht naar de eeuwige gelukzaligheid van de hemel. Dat is de laatste fase.

24 De loteboom is inheems in woestijngebieden en zijn brede, uitgestrekte takken en rijke bladstructuur bieden schaduw en beschutting voor mensen en dieren tegen de felle zonneschijn en ongunstige weersomstandigheden. Het is een accommoderende en beschermende boom voor mensen die onderdak zoeken.

25 Heilige Koran verduidelijkt geen dwang in religie in HQ2:256 "Er is geen dwang in religie - de juiste weg is inderdaad duidelijk onderscheiden van dwaling. Dus wie niet in de duivel gelooft en in Allah gelooft, hij grijpt inderdaad het stevigste handvat vast dat nooit zal breken. En Allah is Alhorend, Alwetend."

26 Almachtige God heeft Zijn nalevingsnormen in religie al gefaciliteerd en daarnaast heeft Hij ook voorzieningen getroffen voor beloning voor degenen die zich eraan houden en berisping voor degenen die zich niet aan de regels houden, zoals respectievelijk de hemel en de hel. Het is niet aan moslims om andere geloven te dwingen. Dit veroorzaakt versnippering van de samenleving.

27 De Bijbel, Exodus 3:1-10.

28 Heilige Koran 7:143.